

Vertellen

Boom aan de wandel

Lucas 17:1-10

2 oktober 2022

Vertelling 4-7 jaar

Een klein beetje geloof

Toon de kinderen voorafgaand aan het verhaal een afbeelding van een moerbeiboom. Weet een van de kinderen hoe deze boom heet? Vertel dat in het verhaal van vandaag Jezus iets over deze moerbeiboom vertelt.

De vrienden van Jezus zitten samen te eten. Wat hebben we al veel geleerd, denken ze. Iedere dag vertelt Jezus weer een nieuw verhaal. Soms zijn het er wel twee op een dag. En iedere dag leren de vrienden iets nieuws. Ze leren hoe ze goed moeten leven: je hoeft niet bezig te zijn met de spullen die je hebt. Je mag veel van Jezus houden. Je mag zorgen voor de mensen om je heen.

'Maar het moeilijkste', zegt Thomas, 'vind ik het om mensen te vergeven. Als iemand mijn lievelingsbeker laat vallen en hij zegt sorry, dan vind ik het wel oké. Dan is het goed. Maar als iemand dan ook nog zand in mijn ogen gooit, of op mijn hak trap, of voorkruipt in een rij... Als iemand steeds stomme dingen doet, weet ik niet of ik het nog wel oké vind. Dat lijkt mij onmogelijk. Daar heb ik niet genoeg geloof voor.' 'Ja', zegt Andreas, 'dat is ook wel heel veel om te doen. Ik weet niet of ik dat kan.' 'Ik ook niet', zegt Matteüs.

'Jezus', zeggen zijn vrienden, 'geef ons iets meer geloof. Met een beetje meer geloof kunnen we het vast wel.'

Jezus denkt na. Hij kijkt naar het eten op zijn bord. Het is iets met linzen en mosterdzaadjes. Dan antwoordt Jezus: 'Weet je wat je allemaal al kunt met een klein beetje geloof? Weet je wat je kunt met geloof zo klein als een mosterdzaadje? Dat is het allerkleinste zaadje dat we kennen. Met geloof zo klein als een mosterdzaadje kun je... kun je...' Jezus komt niet uit zijn woorden. Hij kijkt naar buiten. Daar staat een oude braamstruik. De bramen lijken wel op moerbeien, denkt Jezus. 'Met geloof zo klein als een mosterdzaadje kun je tegen een moerbeiboom zeggen: 'Wandel naar de zee'. Dat is onmogelijk toch?', vraagt Jezus aan zijn vrienden. 'Want een moerbeiboom heeft heel lange wortels. Die wortels trek je niet zomaar uit de grond. En toch kun je met een klein beetje geloof zeggen: 'Moerbeiboom, wandel naar de zee'. En dan zal de boom dat doen. De boom zal zijn wortels uit de grond trekken. Die zal naar de zee wandelen. En de boom zal zich in zee planten. Allemaal omdat jij het met een klein beetje geloof hebt gezegd.'

Tjonge, denkt Thomas, wat zou je allemaal nog meer kunnen doen met geloof zo klein als een mosterdzaadje?

Machteld Touwen

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Kennen de kinderen het gevoel dat iets te moeilijk is om te doen? Zijn er ook dingen die de kinderen vroeger niet konden, maar nu wel? Hoe komt het dat ze het nu wel kunnen?



Spel: Teken voor de kinderen op een heel groot blad een moerbeiboom. Maak voor ieder kind een eigen stam. De kinderen mogen bladeren knippen en bij hun stam plakken. Op ieder blad tekenen de kinderen iemand die ze helpt, als ze moeilijke dingen moeten doen.



Creatief: Speel met de kinderen de wandelende moerbeiboom na. Een kind is de moerbeiboom. De andere kinderen mogen aan zijn/haar armen en benen hangen. Wandelen is nu heel moeilijk. Dan zegt iemand: 'Sta op en loop naar de zee'. Lukt het nu wel om te wandelen? Had de spreker dat ook verwacht?